

Functionarissen

Marcuskerk



Aan de Icarisstraat verrees in 1964 een uit Den Bosch afkomstige noodkerk. Ze heeft hier dertig jaar dienst gedaan, ook als een centrum voor de wijk vanuit het ertegenaan geplaatste wijkgebouw 'Het Westend'. Op 23 september 1993 keerde de parochie terug bij de Petruskerk van waaruit ze in 1963 ontstaan was.

Marcuskerk

Pastors

In september 1963 werd als derde Oisterwijkse parochie, vanuit de Petrusparochie de Marcusparochie opgericht. Hiertoe behoorde de westkant van Oisterwijk waar na de oorlog een grote nieuwe woonwijk was verschenen. Ook ging Heukelom, dat hoewel in de gemeente Berkel-Enschot gelegen altijd bij de Oisterwijkse Petrusparochie was blijven behoren, hier deel van uitmaken. Na 30 jaar was het kerkelijke tij echter zo veranderd dat de parochie weer bij de oude moederkerk ging horen en opgeheven werd.

Na 1964

1. Johannes Schoenmakers, 1963 - 1968

geboren te Tilburg in 1920, gewijd in 1945, benoemd als kapelaan van de Petrusparochie, om vandaaruit een nieuwe parochie in het westen van Oisterwijk te stichten.



2. Harry Dumoulin, 1968-1989



3. Joop B.F. Boers, 1990 - 1993

geassisteerd met diaken Vincent te Plate, als zodanig gewijd in 1992 .



uit: www.devrijheidosterwijk.nl 26-10-2012