

Functionarissen

Joannes van Oisterwijkkerk



Sedert 1928 telt Oisterwijk twee parochies. Aan het Lindeind kwam toen de van de Petruskerk gesplitste nieuwe parochie, toegewijd aan de heilige Joannes van Oisterwijk. De aanvankelijk halve kerk van de Bossche architect H. W. Valk kreeg in 1952 zijn voltooiing door diens zoon G.H.F. Valk met een ervoor staande toren.

Joannes van Oisterwijkkerk

Pastors en hun assistenten

Nadat op het eind van de 19-de eeuw op de plaats van de oude een nieuwe Petruskerk gebouwd was bleek een kwart-eeuw later dit nieuwe gebouw te klein voor het groter wordende Oisterwijk. Aan het Lindeind kwam daarom een nieuwe parochie tot stand. Deze kerk werd op 4 juni 1928 ingewijd door bisschop Diepen.

Na 1928

1. Johannes Theodorus van der Weerden, 1928 - 1964

geboren te Nijmegen 13 september 1886, priester gewijd op 18 mei 1913, in 1914 kapelaan te Zeeland, in 1918 kapelaan te Vught (St.Petrus). Vanaf 22 januari 1926 rector van het klooster Catharinenberg te Oisterwijk en vandaaruit op 19 december 1926 belast met het stichten van de nieuwe parochie. In 1929 kreeg de parochie een eigen meisjesschool, in 1938 een jongensschool. Hij was in 1936 directeur van de Katholieke Jeugdvereniging (KJV) en ging in 1964 met emeritaat. Hij overleed te Oisterwijk op 24 november 1972.

Kapelaan:

Simon Joseph Slegers, 1942 - 1945

geboren te Helmond 13 juli 1911, kapelaan te Budel 1955-1956, later (1961?) pastoor te Tilburg (Groeseind) waar hij 31 oktober 1976 met emeritaat ging. Overleed te Tilburg 25 augustus 1992.

Johannes Verheyen, ca 1944

voordat hij pastoor werd van de Petrusparochie, was hij pastoor te Knegsel.

? Wijnen

Alphonsus H.J. Kraanen, pastoor te Helvoirt (1971-1977), later pastoor te Diessen (1977-

? Strijbosch

geboren in 1918, priester gewijd in 1943

? de Groof, - 1965

geboren in 1936, priester gewijd in 1962



2. drs Alphonsus Marks, 1964-1986

Geboren te Stratum 10 maart 1916, priester gewijd 7 juni 1941, in 1942 kapelaan te Tilburg ('t Heike), in 1946 rector van het pensionaat van de Zusters van Liefde te Oerle, in september 1948 professor in de filosofie aan het grootseminarie te Haaren. Hij is overleden te Tilburg op 3 mei 1996.

Kapelaans:

Johannes L. Rijnja. 1967-1969

geboren in 1923, later pastoor te Schijndel (1969-1988)

J. Claassen, - 1967

? van der Meijden - 1972

A. van Loon



3. Johannes C. Coenen, 1986 - 1990

geboren 23 oktober 1926, priester gewijd 21 december 1955, missionaris, kapelaan in de Joannesparochie 1970, overleden 18 mei 1990



4. drs Gabrie B. Papenburg, 1990 - 1999

geboren in 1958, priester gewijd in 1989.

assistent

Ad Kennes, 1998

geboren 18 april 1938, priester gewijd 16 juni 1962, tevoren pastoor te Nijmegen

Hans Vugs, assistent 1996-2000

diaken gewijd 28 september 1992, later assistent te Vught

Toon Dankers , assistent 2000 - 2005

diaken gewijd 28 september 1992



5. David Raoul Paul Lebrun, 2000 - 2001

geboren 30 juni 1971, priester gewijd 1 juni 1996, kapelaan te Tilburg (H.Sacrament) 1996-1999



6. Karel J. Loodts, 2001 - 2003

geboren in 1965, priester gewijd in 2000.



7. Norbert A.L. van der Sluijs, kapelaan 2004 - 2005

geboren in 1959, priester gewijd in 2001, kapelaan te Son en Breugel, later te Liempde



7. Cees Schrama, diaken, assistent 2005

geboren 20 december 1945, diaken gewijd 28-9-1991, assistent te Liempde 1991 - 2005

uit: www.devrijheidooisterwijk.nl 26-10-2012